



Monkey Donky Speelhuis anti-verveel-tips!

Daar zijn we weer, met een nieuwe editie van de anti-verveel-tips! Hebben jullie je het weekend een beetje vermaakt? Gelukkig laat het zonnetje zich al wat meer zien, daar worden we al snel vrolijk van. Helaas kunnen we er nog niet optimaal van genieten, maar dat halen we ruimschoots in wanneer het allemaal voorbij is. Veel plezier met deze nieuwe lading anti-verveel-tips!

Proefjes

Wil je indruk maken op papa en mama? Ga dan aan de slag met proefjes. Anna van de Hamburgerstraat tipt de website proefjes.nl. Hier staan veel verschillende proefjes die je kan uitvoeren met alledaagse en goedkope materialen. Op de site staan onder andere proefjes met water, lucht, licht en geluid. Wees creatief met wat je al in huis hebt. Favoriet bij veel BSO-kinderen zijn de proefjes met chemische reacties, want die zijn zo spectaculair! Wel even samen met een volwassene doen en ook op minimaal anderhalve meter afstand. Voor ieders veiligheid. En onze favoriet is het proefje met water en skittles (stiekem gewoon omdat we het liefst de skittles gewoon opeten!).



Voor de kleintjes

Heb je een kleintje thuis die inmiddels wel is uitgekeken op het speelgoed thuis? En wil je je kind creatief bezig laten zijn zonder dat je muren/vloer/kasten/gordijnen eraan ten onder gaan? Dan hebben we een leuke tip voor je om èn creatief èn buiten te zijn. Pak een aantal kwasten, vul een emmer met water en ga naar buiten naar de stoep. De stoep is jullie canvas om mooie kunstwerken op te schilderen! En wanneer de zon schijnt kan je zelf je canvas hergebruiken. Frisse neus, gezelligheid en een vrolijke dreumes als resultaat. Voor baby's hebben we de tip van Margot XXX om een zelfgemaakt voelbord te maken. Google maar eens op *voelbord baby*, en je ziet veel opties. Zoek zo veel mogelijk verschillende materialen (stof, ongekookte pasta, dopjes enz.) bij elkaar, stop ze in bakjes of foto-lijstjes en op dienbladen en laat je kleintje er heerlijk mee rommelen.



Piramide-thema kleding

Op het kinderdagverblijf waren we net begonnen met het nieuwe thema, namelijk **kleding**. Helaas kunnen we dit op de groep nu niet doorzetten maar kunnen jullie thuis er wel mee aan de slag! Martine van de Kraneweg noemt het houden van een modeshow met kleding uit eigen kast. Ga samen op zoek naar je mooiste, grappigste en meest verschrikkelijke combinatie en loop heen en weer op je huiskamer-catwalk. Helemaal hilarisch: duik in de kast van papa en mama of broer of zusje. Maak een filmpje en stuur dit naar je familie en vrienden toe, dan kunnen zij ook meegenieten en lachen. Daarnaast kan er, nu toch iedereen thuis is, mee worden geholpen met de was! Laat de kinderen zien hoe dit in zijn werk gaat. Laat ze helpen met was uitzoeken, wassen, drogen, opvouwen en opruimen. Wellicht kan de garderobe van de pop of knuffels ook gewassen worden!

