



Monkey Donky Speelhuis anti-verveel-tips!

We zijn alweer toe aan de vierde editie van de anti-verveel-tips. De tweede week van de sluiting van de scholen en de opvang is weer bijna voorbij. Volgende week nog zo'n week en dan horen we ook hoe het verder zal gaan. Het is afwachten, meer kunnen we niet doen! In de tussentijd kunnen jullie je weer gaan vermaken met de anti-verveel-tips!

Stap maar in mijn tijdmachine

Voor de BSO-kinderen hebben we een aantal tips die mooi aansluiten op het BSO-thema van maart, **Stap maar in mijn tijdmachine!** Helaas kunnen we de activiteiten niet doen op de BSO maar dat kan thuis ook! Wat ontzettend leuk is om te doen is knutselen met zoutdeeg! Zoutdeeg maak je met bloem, zonnebloemolie en zout, ingrediënten die vast ergens in de keukenkastjes staan. Maak hiermee fossielen door speelgoeddingo's in het deeg te drukken of maak een holbewoner-ketting door van zoutdeeg botjes te maken. Afbakken in de oven en klaar! Je kan ze zelf schilderen als je dat wil. Lianne van de Paterswoldseweg en zoon Tim tipten het volgende: duik in je oude fotoarchief (in boeken of op de computer) en print in het klein leuke familiefoto's dubbel uit. En klaar is je zelfgemaakte memory! Wie gaat als eerst twee opa's of de plaatjes van je verjaardag vinden?!



#Berenjacht

Wellicht hebben veel van jullie het al gezien, maar er is een heuse berenjacht aan de gang! Een idee dat is overgewaaid vanuit Australië en Engeland. Onder de naam van KnuffelBerenjacht NL zijn er tienduizend huizen in Nederland waar beertjes voor het raam zijn gezet. Op deze manier is er voor kinderen een leuk spel bedacht zonder dat de coronaregels overtreden worden. Hoe werkt het? Op [deze kaart](#) zijn adressen te vinden van waar een beer te spotten is. Maak aan de hand van deze adressen een route door je eigen wijk en ga op zoek naar de beren. Er zijn zelfs ouders die een 'berenjacht afstreekkaart' hebben gemaakt, als een soort bingo! Natuurlijk kan je ook zelf een gezellige beer voor het raam zetten. Een zelfgemaakte berenraamtekening telt ook! Je kan via dezelfde link ook je beer aanmelden.

In mien toentje

Wat is het inmiddels al mooi lenteweer hè! Het is nog wel wat frisjes, maar buiten in de zon en uit de wind is het goed vertoeven. Heerlijk om in je toentje te zitten! Nog leuker is om in de tuin wat leuke dingen te doen. Zo tipte Elise van de Paterswoldseweg het volgende. Maak met tape een canvas op de schutting/muur/vloer en maak je eigen design met tape. Nu is het tijd voor stoepkrijt! Krijt je hele kunstwerk vol met de mooiste lentekleuren. Wanneer je klaar bent haal je de tape weg en houd je een prachtig kunstwerk over! Nog iets anders om te doen in de tuin is een fiets-was-straat maken. Verzamel alle fietsen uit de schuur en poetsen met die handel! Zo kan je, wanneer je je weer ongestoord mag voortbewegen door het land, dit ten minste wel op een glimmende, glanzende en blinkend schone fiets doen! 😊

